



PARIJS

20/4-22/4/2012

Parijs als de wereldstad, de lichtstad, de historische stad, de cultuurstad, superlatieven zijn er niet voldoende om deze stad te beschrijven. Maar in elk geval staat het als een paal boven water dat het de meest bezochte stad is van Europa. Parijs heeft ook heel veel te bieden, zowel op historisch als op hedendaags vlak. Dit uit zich in allerlei grote en kleine musea en talrijke evenementen. Ook voor de bezoeker die graag winkelt of gastronomisch geniet, een cabaret wil bezoeken of genieten van het nachtleven is Parijs een must. De uitstraling van deze stad is uniek. Wie eenmaal geproefd heeft van Parijs wil altijd terug!

HOTEL MERCURE PORTE DE PANTIN****:



Het Mercure Paris Porte de Pantin ligt op 300m van het metrostation Porte de Pantin (Hoche) met directe toegang tot het centrum met de metro (lijn 5) of RER (lijn E). Het hotel ligt tevens vlak bij de ringweg en beschikt over een bar, restaurant, tuin, sauna/fitnesscentrum, gratis draadloos internet.

Alle kamers in het Mercure Paris Porte de Pantin zijn uitgerust met kabeltelevisie, een eigen badkamer en gratis WiFi in het hele hotel.

Restaurant Le Café Kiosque (gesloten in het weekend) serveert regionale gerechten. Hier wordt ook elke dag het ontbijt geserveerd.





PARIJS

20/4-22/4/2012

PROGRAMMA

20/4/2012

06u00: vertrek te Alken

Facultatieve koffiestop onderweg.

11u00: via La Défense en Porte Maillot tot Trocadero. Wandeling naar beneden tot de Eiffeltoren. **De Eiffeltoren** is gebouwd voor de internationale tentoonstelling van Parijs in 1889, ter viering van de Franse Revolutie in 1789 met als aannemer Gustave Eiffel en architect Stephen Sauvestre. De Prins van Wales, Koning Edward VII van Engeland, opende de toren. Met zijn 324m was dit het hoogste gebouw tot 1930. Andere statistieken zijn: 2.5 miljoen klinknagels, 300 staalwerkers en 2 jaar om het te bouwen (1887 - 1889). Per bus naar de Arc de Triomphe. Facultatieve lunch in een zelfbediening.

Vanaf de **Arc de Triomphe** wandelen we langs de **Champs Elysées**, via het **Grand en Petit Palais** richting **Eiffeltoren**.



Met de bus naar het centrum via de **Ecole Militaire en Hôtel des Invalides**. Te voet vanaf **La Notre Dame op Ile de la Cité**. Dan via **Place Dauphiné** naar **Centre Pompidou**. Op deze plaats stond een krottenwijk tot president Pompidou de opdracht gaf om dit gebouw neer te zetten. Het werd in 1977 geopend. De bezoeker kan hier een zeer uitgebreide en gevarieerde collectie bewonderen met betrekking tot hedendaags design, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, film, multimedia, grafische kunst, enz. Verder te voet langs **Les Halles**. Les Halles waren de grote aanvoerpunten in Parijs voor vers voedsel. Al in de 12e eeuw werden er markten gehouden op deze plaats. In de loop van de 18e eeuw was de markt dringend aan nieuwbouw toe. Uiteindelijk werden 10 overdekte markthallen gebouwd tussen 1854 en 1866. Bekend uit die tijd zijn de, nog voor een deel in de Rue St. Denis bestaande, kroegen en bistro's, waar altijd goede en goedkope uiensoep werd geserveerd. Toen de binnenstad, waar De Hallen lagen, de groeiende stroom vrachtwagens niet meer kon verwerken, werden de markante hallen afgebroken en werd de markt naar buiten Parijs verplaatst. Inmiddels is 'Les Halles' een groot, deels ondergronds, attractie- en winkelcentrum, waarin o.a. het Parijse Hologrammenmuseum is gevestigd.

18u00: vertrek richting hotel. Check in en verfrissen. Vrij avondmaal in het hotel of per metro naar **Bistro Romain République** voor avondmaal. Menu Bistro Romain @ 21 € - Te reserveren bij boeking!

Assiette de Carpaccio de boeuf

Pavé de boeuf mariné, sauce au poivre, frites

Panna Cotta au coulis de fruits rouges

21/4/2012

Ontbijtbuffet.

Voormiddag Bezoek aan **Père Lachaise**.

De Cimetière du Père-Lachaise is de grootste begraafplaats van Parijs. Zij is gelegen op en rondom de heuvel Champ-l'Evêque in het 20e arrondissement, vlakbij metrostation





PARIJS

20/4-22/4/2012

Père Lachaise. Het terrein behoort vanaf 1626 toe aan de jezuïetenorde. De begraafplaats is vernoemd naar François d'Aix de La Chaise.

Het landgoed werd in 1762 verkocht om schulden van de jezuïeten te kunnen afbetalen. Na de Franse Revolutie verviel het bezit aan de stad Parijs die er in 1804 een begraafplaats van maakte met de naam 'Cimetière De l'Est'. Onder de Parijse bevolking staat de begraafplaats van meet af aan bekend als 'Cimetière du Père-Lachaise'.

Bij wijze van 'reclame stunt', werden onder anderen Abélard en Héloïse, Molière en La Fontaine op de locatie herbegraven. Père-Lachaise was vanaf dat moment een prestigieuze laatste rustplaats. De gegoede burgerij van Parijs liet in de jaren die volgden, geïnspireerd door de Romantische tijdgeest, menig grotesk grafmonument op het terrein verrijzen. In de periode tot 1850 werd de begraafplaats 5 maal uitgebreid. De oorspronkelijke 17ha van het jezuïetenlandgoed groeide uit tot de huidige oppervlakte van 47ha. De begraafplaats van Père-Lachaise was onmiddellijk het prototype van de extra-muros begraafplaats. In de hele Westerse wereld werd het voorbeeld gevolgd.

Facultatieve lunch in **Bercy Village**.

Wandeling boven Parijs:

We doen een stuk van de wandeling **op de Promenade Plantée** - +/- 2.5 km - soms ook Coulée Verte genoemd, een verhoogd park dat aangelegd werd in 1994 op een verlaten 19e eeuwse spoorwegviaduct. Parijs was daarmee de eerste stad die een verhoogde spoorweg omvormde tot park. In 1859 werd een nieuwe spoorweg geopend die Parijs met Straatsburg verbond. In het centrum van Parijs, vanaf de terminus aan de Place de la Bastille werd de spoorweg verhoogd aangelegd bovenop een viaduct, bekend als de Viaduc de la Bastille.

De eerste plannen om de verhoogde spoorweg om te vormen tot een promenade werden in 1983 voorgesteld. In 1988 werd begonnen met de werken en het eerste deel van de route opende amper een jaar later, in 1989. De volledige lengte van het traject was afgewerkt in 1994 en loopt nu van de Bastille Opera tot aan de oostgrens. Het park loopt ongeveer ter hoogte van de derde verdieping doorheen het 12e arrondissement.

De Promenade Plantée werd ontworpen door de landschapsarchitect Jacques Vergely en architect Philippe Mathieux. De architecten kozen ervoor om een soort van tuinomgeving te creëren voor de voetgangers die langs de verhoogde route wensen te wandelen. Het heeft zowel een afgesloten gedeelte doorheen moderne gebouwen als open zichten aan de bruggen die de straten overspannen. De Promenade Plantée was sinds zijn voltooiing het eerste en lange tijd het enige verhoogde park ter wereld, maar het heeft ondertussen navolging gekregen in andere steden zoals New York, waar het High Line Park in juni 2009 werd geopend op een voormalig spoorwegviaduct.



Op hetzelfde ogenblik dat het **Viaduc des Arts** werd aangelegd, werd de viaduct waarop de spoorlijn was aangelegd gerenoveerd en hernoemd tot 'Viaduc des Arts'. De arcades in het viaduct werden omgevormd tot winkels, galerijen en ateliers. Deze ruimtes worden gebruikt door meubelmakers, textiel reparateurs, ontwerpers en andere kunstenaars en





PARIJS

20/4-22/4/2012

ambachtslui. In totaal zijn er zo'n 50-tal van deze zaken die gehuisvest zijn in het Viaduc des Arts..



Vandaar gaat het richting **Galeries Lafayette**. Vrije tijd voor shopping. Galeries Lafayette is het bekendste warenhuis van Parijs. Het ligt naast de grote concurrent Au Printemps op de Boulevard Haussmann. Lafayette is ook als je niet van winkelen houdt een bezoek waard. Hier vind je werkelijk alles op het gebied van luxe cosmetica, mode, haute couture en accessoires. Galeries Lafayette heeft sinds kort haar schoenenafdeling een flinke impuls gegeven. Ze beslaat nu maar liefst 3000m² met zo'n 150 verschillende schoenenmerk en is met deze afmetingen de grootste schoenenwinkel ter wereld en verslaat dus Saks en Harrods. Aan de overkant van Lafayette bevindt zich Lafayette Maison met werkelijk alles op het gebied van koken en woonaccessoires. Op de zevende verdieping van Galeries Lafayette heb je een dakterras, van waaraf je een mooi uitzicht hebt over Parijs.

19u15: **Per metro** naar **Montmartre** voor een kort geleid bezoek. Een heuveltje van hooguit 130m dat Montmartre heet, is één van de bekendste plaatsen van Parijs. Eénmaal boven heb je een prachtig uitzicht over de stad. Montmartre trok na 1860 (herinrichting van Parijs) schilders, dichters en kunstenaars aan. Die zijn er nu nog altijd en hun centrale plaats is het Place du Tertre, op een boogscheut van de Sacré Coeur. Place du Tertre is het voormalige dorpsplein, het oude raadhuisje van 1790 staat er nog steeds.



20u30: facultatief **diner inclusief dranken bij boeking te reserveren @ 45 € p.p.**
Kir Royale
½ fles wijn, ¼ fles water en koffie
Foie gras de canard sur pain d'épices
Souris d'agneau – légumes vapeur
Tarte tatin chaude et sa glace cannelle

23u00: terug naar het hotel per metro

22/4/2012

Per autocar naar **Place des Vosges**. Dit plein, dat vroeger het Place Royale heette, is het oudste plein van Parijs. Tijdens de Franse Revolutie werd het plein herdoopt tot Place de l'Indivisibilité, Plein van de ondeelbaarheid, en werd het standbeeld van Lodewijk XIII uit het midden verwijderd om in 1819 door een ander te worden vervangen. Sinds 1800 heet het plein Place des Vosges, naar het departement Vogezen, omdat dit het eerste was dat belastingen afdroeg. Op dit schitterende plein zien we o.a. het huis van Victor Hugo, de schrijver van o.a. Les Misérables en één van de markantste figuren uit de Franse geschiedenis. Verder het Pavillon du Roi; het sober gedecoreerde paviljoen van de koning aan de zuidzijde is het grootste huis aan het plein.

Vandaar wandelen we via **de kaaien** van de Seine richting het **Louvre**. Het Louvre is het grootste museum ter wereld. Dit prachtige museum, ooit ook het grootste paleis ter wereld, herbergt naast de





PARIJS

20/4-22/4/2012

Mona Lisa en de Venus van Milo nog ruim 400.000 andere kunstwerken!

Het Louvre bestaat al meer dan 800 jaar en is het symbool van de Franse veranderingen door de eeuwen heen. Het Louvre is uniek in de wereld, je moet er zijn geweest!

Facultatieve lunch.

14u30-15u30: **boottocht op de Seine** met de overbekende Bateaux Mouches!

16u00: vertrek naar België met halte onderweg voor facultatief avondmaal.

23u00: voorziene aankomst te Alken.



PRIJS PER PERSOON*:

In dubbel 199 €	toeslag single + 87 €	verzekering + 9 €
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

INBEGREPEN:

- 3-daagse reis per luxeautocar met alle moderne comfort
- 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
- Diensten van een ervaren gids
- btw en taksen

NIET INBEGREPEN:

- **fooien** chauffeurs
- **bateaux mouches 5.50 €**
- diner in Montmartre
- diner in hotel of Bistro Romain
- eventuele inkomgelden

